

Liturgie ochtenddienst GK Sellingen
Zondag 22 november 2020 - Gedachtenisdienst

Welkom door de ouderling van dienst

Lied 91a: 1 EN 2

Openingslied: Lied 221 : 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria: Lied 195

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 305

Gebed bij de opening van de Schrift

Enkele woorden voor de kinderen

Lezing uit de Bijbel: Psalm 16

Zang: Psalm 32 : 3

Lezing uit de Bijbel: Openbaring 7: 9-17

Overdenking – met daarin tussenzang: Lied 726: 1 en 3 en 5

Gezongen Geloofsbelijdenis: Lied 342

Inleiding op de gedachtenis van de overledenen:

Voor Gods aangezicht willen wij nu onze overledenen gedenken.

Wij noemen hun namen en ontsteken een kaars aan het licht van de paaskaars,
die het symbool is van de opstanding van Christus,
die gezegd heeft:

Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

In dat geloof bidden wij tot God met de woorden van het ...

Gedicht: 'Vrienden die zijn overleden' (Lied 733; Willem Barnard)

Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.

Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

Wij gedenken:

- **Joke Haverkamp**
– overleden op 8 maart, op de leeftijd van 86 jaar

[de ambtsdrager ontsteekt de kaars en de voorganger leest:]

*de liefde zoekt zichzelf niet,
zij bloeit alleen wanneer zij dient,
de ander wil zij viëren*

('Hoe hoog ook onze wegen gaan vs. 3; naar 1 Kor. 13:5-6)

- **Bernardus Gerhardus Willem Ophof - Gerben**
– overleden op 21 april, op de leeftijd van 21 jaar

[de familie ontsteekt de kaars en de voorganger leest:]

*Gij die hem toch van harte kent
en zoveel om hem geeft,
Gij die hem eigenhandig met
een kleed van licht omgeeft,
wij bidden U: neem Gerben op,
voltooi wie hij mag zijn.
Voorgoed geborgen, thuis bij U,
waar licht en liefde zijn.* (Lied 963 vs. 3)

- **Alida Molema-Bouwman**
– overleden op 3 mei, op de leeftijd van 80 jaar

[de familie ontsteekt de kaars en de voorganger leest:]

*Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt.* (Psalm 128:1)

Lied: Lied 728 - 'De heiligen, ons voorgegaan'

Wij gedenken:

- ieder die stierf vóór dit jaar of buiten de kring van onze gemeente, hier vandaag niet bij naam genoemd, maar gekend in ons hart en door God.
- allen die slachtoffer werden van geweld, natuurrampen of honger, en hen die, op zoek naar een beter leven, op hun vlucht gestorven zijn. Met hun namen niet bij ons bekend, maar allen gekend door God.

Gedicht: 'Heer, herinner U de namen' (Kees van der Zwaard)

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen.
gaan wij biddend: breng ons thuis.

Uit het duister van de dalen
zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen,
niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen,
spreek één woord: je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.

God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

Muzikaal moment: 'Jesus bleibet meine Freude'

Gebeden - afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Bestemming van de collectes: Kerk in Actie - WerelddiaconaaSlotzang:

Lied 423

Mededeling:

Ieder die wil mag bij het uitgaan van de kerk ook zelf nog een licht aansteken
ter gedachtenis aan een geliefde dierbare.
Beginnend bij de voorste rij kunt u naar voren komen –
en dan kunt u daarna via De Hoeksteen het gebouw verlaten.

Zegen