



I lift up my eyes to the mountains—
where does my help come from?
My help comes from the LORD,
the Maker of heaven and earth.
- Psalm 121:1,2

Orde van Dienst Sellingen donderdag 31 december 2020

Oudjaarsdienst

Voorganger: ds. A.L. Verduijn

Organist: Jan Kruize

Voorspel

door Jan Kruize

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 90: 1, 8

'Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen'

*1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen
Geslachten gaan, geslachten zullen komen
wij zijn in uw ontferming opgenomen
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond*

*2. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven
Zie op ons neer met vriendelijke ogen
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat
het werk van onze hand, bevestig dat*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen lied 836: 1, 4, 5

'O Heer, die onze Vader zijt'

*1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.*

*4. Leg Heer, uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon Uw vrede is.*

*5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwacht.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.*

Verootmoediging en genade verkondiging

Zingen lied 801: 1, 2, 3, 5, 7, 8

'Door de nacht van strijd en zorgen'

1. Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerklinkt overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5. Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht
door één Geest tesaam verbonden
naar de kust waar God ons wacht.

7. Zo gaan wij hier met elkander,
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen,
samenkomen om het kruis.

8. Die aan kruis en graf ontheven,
zullen zingen lof en prijs,
aan den Heer van dood en leven,
in Zijn zalig paradijs.

Gebed bij de opening van het Woord

1^e schriftlezing Psalm 121: 1-8

1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Wachter zal niet sluimeren. 4 Zie, de Wachter van Israël zal niet sluimeren of slapen. 5 De HEER is uw Bewaarder, de HEER is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7 De HEER zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEER zal over uw uitgaan en uw ingaan wachten, van nu aan tot in eeuwigheid.

Zingen Psalm 121: 1-4

'Ik sla mijn ogen op en zie'

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn Herder zal niet slapen.

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

2^e schriftlezing Mattheus 11: 28-30

28 Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 29 Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

Muziek Sela

'Welkom thuis'

*Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.*

*Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.*

*Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.*

*Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.*

Verkondiging

Meditatief orgelspel

'Er is een roos ontloken'

Dankgebed

Zingen liedbundel 88: 1, 2, 3

'Glorie aan God'

*Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.*

*Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus .
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.*

*Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.*

*Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,*

*Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.*

*Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.
Halleluja.*

*Heersen met hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.*

*Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.*

Zegen

Naspel

door Jan Kruize