

Commissie Inspiratieavonden

Onderdeel van

De commissie 'Inspiratieavonden' is een zelfstandig opererende groep vrijwilligers, vallend onder het pastoraat.

Doel

Het door middel van een beamerpresentatie verdiepen van de geloofsbeleving.

Aantal leden

De commissie bestaat uit een kleine groep vrijwilligers.

Frequentie bijeenkomen

Periodiek worden inspiratieavonden verzorgd.

De leden van de commissie komen ter voorbereiding van een avond thuis bij elkaar.

Plaats van samenkomst:

De inspiratieavonden worden gehouden in de kerk. Omdat het in de regel om een kleine groep mensen gaat kan een losstaande beamer met scherm gebruikt worden.

Omschrijving

De inspiratieavonden zijn bedoeld om stil in de kerk te zitten, naar beelden te kijken en naar korte stukjes tekst en muziek te luisteren. Dit om zo in onze hectische wereld een moment van rust te vinden en je te laten inspireren in het geloof. Elke keer komt er een ander thema aan de orde, soms passend bij de tijd van het (kerkelijk) jaar.

Financiële middelen

n.v.t.