

Zondag 2 oktober 2022

Orde van dienst



Protestantse gemeente  
te Sellinger



Voorganger ds. A.L. Verduijn

---

Welkom en mededelingen

**Zingen: Psalm 142: 1 - 4**

1. Tot God de Heer hief ik mijn stem,  
ik riep tot God, ik smeekte Hem.  
Alles, alles wat mij benauwt  
heb ik de Here toevertrouwd.

2. Wanneer mijn geest in mij versmacht  
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.  
Al mijn beweging gaat Gij na,  
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

**Zingen: Psalm 142: 5, 6 en 7**

5. Sla op mijn zwakke smeken acht  
en red mij van de hete jacht.  
Die mij vervolgen in de strijd  
geven geen ogenblik respijt.

7. Al uw getrouwen roep ik saam  
als Gij mij zo hebt welgedaan,  
zij zullen horen hoe ik zing  
uw naam en uw rechtvaardiging.

**Verootmoediging en genade verkondiging**

**Samenvatting van de wet**

**Zingen: Lied 302: 1, 3 en 4**

1. God in den hoog' alleen zij eer  
en dank voor zijn genade,  
daarom, dat nu en nimmermeer  
ons deren nood en schade.

***'Tot God de Heer hief ik mijn stem'***

3. Gij weet van de verborgen strik,  
de hulpeloosheid en de schrik;  
dat niemand, niemand naar mij vraagt,  
en dat ik steeds word voortgejaagd.

4. Tot U roep ik dat Gij, o Heer,  
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,  
mijn deel, mijn erve in het land  
der levenden, mijn onderpand.

***Vervolg intochtspsalms***

6. Red mij van wie te sterk mij is,  
voer mij uit zijn gevangenis,  
dat ik U, Heer, dat ik U dan  
mijn Heer en God weer loven kan.

***'God in den hoog' alleen zij eer'***

God toont zijn gunst aan ons geslacht.  
Hij heeft de vrede weer gebracht;  
de strijd heeft thans een einde.

3. O Jezus, die de Christus zijt,  
des Vaders Eengeboren,  
Gij hebt ons van de toorn bevrijd  
en redt wie was verloren.  
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,  
verhoor ons roepen uit de nacht,  
erbarm u over allen.

4. O heil'ge Geest, ons hoogste goed,  
ten Trooster ons gegeven,  
heb dank dat Gij ons delen doet  
in Jezus' dood en leven.  
Beveilig ons in alle nood,  
blijf ons nabij in angst en dood,  
op U steunt ons vertrouwen.

### **Gebed bij de opening van het Woord**

#### **Zingen met de kids: Liedbundel 101**

#### ***'Tienduizend redenen'***

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
          prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit;  
          o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
          prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit;  
          o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
          prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit;  
          o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.  
          Verheerlijk zijn heilige naam.  
          Verheerlijk zijn heilige naam. 2x

#### **Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34: 1 - 6**

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3 Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet

teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

### **Tweede Schriftlezing: Marcus 6: 30 - 38**

30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich



over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen Zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar Hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38 Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’

### **Zingen: Lied 800: 1 en 3**

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,  
hoe zou ik zonder U bestaan?  
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn  
en eenzaam door de wereld gaan.  
Mijn liefde tastte in den blinde.  
Een afgrond lag in het verschiet.  
En waar zou ik een trooster vinden  
die werkelijk wist van mijn verdriet?

### ***‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’***

3. Maar Christus gaf mij taal en teken  
en ik ben zeker van zijn stem.  
De nacht is voor het licht geweken,  
het grondloos lot krijgt zin door Hem.  
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid  
bij water, woord en brood en wijn,  
omdat ik weet van zijn nabijheid  
waar twee of drie vergaderd zijn.

### **Verkondiging**

#### **Luisterlied Sela**

Kom tevoorschijn  
uit de duisternis.  
Doe gerust een stap vooruit.

En vertrouw maar  
dat het veilig is.  
Jezus zelf nodigt je uit.

#### ***‘Naar het licht toe’***

Refrein:  
Wij lopen naar het licht toe.  
(licht van de wereld)  
Wij lopen naar het licht toe.  
(licht van God).

Als je twijfelt  
hoe je verder moet,  
als je niet meer weet waarheen.

Er is vrijheid  
om op weg te gaan,  
te ontdekken wie God is.

Kom dan bij ons.  
Wij zijn ook op zoek.  
Loop de weg toch niet alleen.

Het mysterie  
van een God met ons,  
ook in onze duisternis.

## **Dankgebed**

### **Zingen liedbundel 97: 1, 2 en 4**

### ***'Lichtstad met Uw paarlen poorten'***

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
Wond're stad zo hoog gebouwd.  
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water,  
door de gouden Godsstad vloeit.

#### Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
Luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem.  
In die stad met paarlen poorten,  
in het nieuw Jeruzalem.

## **Zegen**

### **Zingen:**

***'Amen, Amen, Amen'***

## **Orgelspel**

## **Collecte bij de uitgang.**

*Ook kunt u een bijdrage storten voor de collecte op rekeningnummer:*

*NL 05 RABO 037 37 28 840*

*o.v.v. "Collecte"*